

*Het jaar van 2018
Franny geportretteerd
Nieuw gezicht voor Franniez*

[online lezen](#) | [afmelden](#)



Terugblik op mooie acties van 2018

Wat zijn er in het afgelopen jaar ontzettend veel mooie acties geweest voor kinderfonds Franniez. Neem de rally van De Clerq/Hemcar die op vrijdag 8 juni verreden werd en die maar liefst 12.207,50 euro opbracht. Het was een groot succes. Maar we moedigden op 23 september ook een team lopers aan tijdens de 16,1 km lange Dam tot Damloop. Zes lopers haalden samen 857 euro op. En wat te denken van de kinderen van Basisschool Het Klankbord die met samen € 2900,- bij elkaar renden! Allemaal heel veel dank!

Maar er was meer! Op 15 november sloten we het salesproject van de eerstejaarsstudenten CE van Hogeschool Leiden af. In tien groepen hadden zij voor Franniez op allerlei manieren aan fondsenwerving gedaan. Zo werden loterijen georganiseerd, was er een benefietavond met een cabaretier en een heerlijke verwenavond in restaurant Jakob. Verder werden bedrijven benaderd om als sponsor op te treden, fietsten studenten naar Antwerpen, verkochten anderen Franniez-armbandjes en was er een heel creatieve groep die met een Franniez-standbeeld door het centrum van Leiden trok. Samen haalden de studenten een bedrag van 14.066 euro op. Geweldig allemaal! We zijn er heel erg blij mee.

Franny geportretteerd

Eind oktober verscheen een 2 pagina's groot artikel in het Leidsch Dagblad waarin onze voorzitter Franny Slingerland in de spotlights werd gezet. Een mooi stuk over haar als mens en over haar drive als verpleegkundige. In haar dagelijkse werk heeft zij veelvuldig te maken met (ouders van) chronisch zieke kinderen. In haar rol als verpleegkundige kan ze voor beide partijen veel betekenen. Natuurlijk vertelde ze ook uitgebreid over Kinderfonds Franniez, over het ontstaan ervan én wat Franniez voor kinderen betekenen. Kortom: Een mooi portret van een voorzitter op wie we heel trots kunnen zijn. Klik op onderstaande link om het hele artikel te lezen.



[Artikel Leidsch Dagblad »](#)

Wie wordt het nieuwe gezicht van Franniez?

De vraag 'Wie wordt het gezicht van Franniez?' heeft veel reacties opgeleverd. Allemaal hartverwarmend en mooi. Jullie verhalen zullen wij plaatsen, dus let goed op of je op de website of op social media aan de beurt bent.

Omdat het voor ons lastig te kiezen is, laten we in elke nieuwsbrief een van onze dappere kinderen aan het woord! Dit keer is het de beurt aan Tjibbe.



Tjibbe

Tjibbe is 11 jaar en was vanaf zijn geboorte veel ziek. Hij was moe, kon vaak niet naar school en kon dus niet met vriendjes afspreken. Sporten was al helemaal niet mogelijk. Lang was niet duidelijk wat er mis was totdat 3 jaar geleden bleek dat hij een afweerstoornis heeft. Doordat hij nu elke week een infuus met immunoglobulines krijgt, herstel...zelf prikt, is hij véél minder ziek, sport bijna dagelijks en school en afspreken met vrienden is ook geen probleem!

Claudia (moeder van Tjibbe): "Ik herinner mij nog dat Tjibbe in het Radboud ziekenhuis op de dagbehandeling lag. Tegenover hem lag een jongetje, ook 8 jaar, aan de chemo. Tjibbe kreeg na zijn infuus een sticker, het jongetje kreeg 5 prachtige kralen. "Mam, ik wil ook die kralen hoor! Waarom krijg ik "maar" een sticker?" Daaruit volgde een heel bijzonder gesprek over de kanjerketting. Zo heet de ketting die het verhaal vertelde van dat jongetje, 8 jaar, net als Tjibbe maar dan aan de chemo in plaats van immunoglobulines.

Na een paar dagen zei Tjibbe: "Mam, ik vind het eigenlijk ook belangrijk dat ik iets heb wat mijn verhaal vertelt, ook voor later..." En juist op dat moment introduceert het Radboud ziekenhuis de Franniez. Labels die je aan een spiraal kunt doen, of aan een sleutelhanger, of sparen via een app. Tjibbe was dolgelukkig. Waar wij als volwassenen misschien denken nou daar gaat t prikken écht niet beter of makkelijker door, gebeurde dat dus wél! Een onderzoek, een prik, een baaldag, een goede dag, een ecg, een bezoek aan de arts, een verjaardags-Franniez, noem maar op!

Zo bijzonder dat een, toen 8-jarig jongetje, zó onder de indruk is van dit systeem dat hij ervan overtuigd is dat Franniez ook in de Tilburgse ziekenhuizen zouden moeten zijn. En nu, 3 jaar later, 3 jaar ouder is het zover! Het ETZ gaat starten met de Franniez! Tjibbe zal binnenkort de eerste Franniez uitreiken aan het kind wat als eerste de Franniez in het ETZ zal gaan ontvangen. Trots en onder de indruk zegt Tjibbe: "Franniez vertellen mijn verhaal. Hoe ik heb leren accepteren dat leven met een afweerstoornis KAN!" Ik gun dit elk kind wat een chronische ziekte heeft.

Een nieuw jaar staat voor de deur...

2018, het jaar waarin wij ons 5-jarig jubileum vierden, sluiten we af. We bedanken iedereen die op welke manier dan ook Franniez heeft helpen groeien. Op naar een nieuw jaar waarin – zo hopen wij natuurlijk – nóg meer ziekenhuizen met de Franniez methode gaan werken. Daar blijven we ons best op doen.

Wilt u ons helpen? Vraag om Franniez als uw kind wordt opgenomen of op de poli van een ziekenhuis komt. Kinderfonds Franniez mag nóg bekender worden.

Het bestuur wenst u liefdevolle feestdagen en alle goeds in 2019.



Een beetje steun dat verdienen de kinderen!

Het gaat goed met de Franniez Methode, het systeem dat doet zijn werk. Niet alleen steunt het de kinderen, maar ook zorgprofessionals ervaren de positieve effecten ervan.

We willen dat alle chronisch zieke kinderen in Nederland Franniez krijgen. Dat kunnen we niet alleen! Gun deze kinderen franniez en doneer.

JA, ik gun deze kinderen Franniez