

Een nieuwjaarsgroet  
Een nieuwe medewerker  
En een nieuwe donateur

[online lezen](#) | [afmelden](#)



## Nieuwjaarswens

Beste lezers van de nieuwsbrief,

Allereerst wens ik u namens alle vrijwilligers van Kinderfonds Franniez een heel gezond en gelukkig 2023. En ik wil u bedanken voor de steun in het afgelopen jaar door onze berichten op sociale media te 'liken', uw sponsorbijdrage, uw leuke reacties maar ook door over de positieve bijdrage van Franniez te spreken tijdens bezoeken aan het ziekenhuis of gewoon op een verjaardag. Dit alles heeft ertoe geleid dat Franniez wéér groter is geworden en - belangrijker - dat we nóg meer kinderen kunnen supporten. Het aantal ziekenhuizen en zorginstellingen groeide het afgelopen jaar met 5 en we schatten dat we inmiddels zo'n 9.500 kinderen bereiken. Ander goed nieuws is dat we in 2022 een aantal nieuwe vrijwilligers hebben kunnen begroeten die ons op allerlei gebied ondersteunen. We kijken dan ook met een positieve blik naar 2023. Nu de problemen met Covid-19 achter de rug lijken, kunnen we ons weer wat meer gaan focussen op acties om onze naamsbekendheid verder te vergroten en middelen te vergaren om de ziekenhuizen en zorginstellingen van voldoende Franniez-materialen te voorzien. En dan hebben we in september óók nog eens het 10-jarig bestaan van Franniez. Kortom, één en al enthousiasme en leuke dingen in het vooruitzicht.

Cok van Boheemen  
Voorzitter

## Een nieuwe medewerker voor het Serviceteam

Dit is Helma Kuiters, 46 jaar oud en moeder van 3 zoons. Sinds afgelopen oktober is ze vrijwilligster bij Franniez. Medewerker Serviceteam is ze. Haar taak: contact onderhouden met de ziekenhuizen en andere organisaties die Franniez uitdelen. Zo'n twee keer per jaar krijgen die een mailtje. Daarin vraagt Helma onder meer of alles naar wens gaat, hoe de bestellingen verlopen, wat de reacties zijn e.d. 'Vijf jaar geleden leerde ik Franniez kennen via mijn jongste zoon die ook chronisch ziek is', vertelt ze. 'Met hem gaat het best goed, maar ik moet er nog wel geregeld voor hem zijn.'

Naast mijn werk als sportinstructeur – dat doe ik 12 uur per week – kan ik me daarom niet binden in een andere baan. Maar tijd om thuis iets te doen, heb ik inmiddels wel. Dus heb ik me bij Franniez gemeld toen ik de oproep voor deze 'functie' zag. De afgelopen maanden heb ik al heel wat contact gehad met zorginstanties. Elke week verstuur ik een paar mails. En als ik tijd heb, doe ik ook nog wel wat andere klusjes. Heel fijn om iets te kunnen terugdoen voor deze mooie organisatie.'



## Basalt revalidatiecentrum

Revalidatiecentrum Basalt in Delft is het eerste revalidatiecentrum dat Franniez uitdeelt. Voor de start daarvan gaf Franny Slingerland via teams uitleg over hoe het uitdelen werkt. De helderste uitleg over het effect van Franniez kwam echter aan het eind van haar presentatie toen een van de therapeuten opmerkte: 'Mijn kind spaart Franniez en ik kan je zeggen, Franniez doen er toe!'. Mooier kon het niet gezegd worden!

## 'Als mijn kind maar gelukkig is...'

In deze nieuwsbrief vragen we ook jullie aandacht voor een boekje, geschreven door Sandra van de Steeg:

Sandra is reeds moeder van een gezond jongetje van 10 jaar als zij opnieuw zwanger raakt. Al snel na de geboorte van haar tweede zontje Xander merkt zij dat er iets met hem aan de hand is: hij heeft moeite met spreken, blijft qua ontwikkeling achter bij leeftijdgenootjes en is ontzettend snel moe.

'Niemand weet wat het inhoudt om een chronisch ziek kind te hebben tot het je zelf overkomt', schrijft Sandra. 'Daarom wilde ik per se dit boek schrijven. Als ouder heb je namelijk behoefte om te praten met andere ouders die in dezelfde situatie verkeren. Met hen wil ik mijn angsten, twijfels, verdriet en onzekerheden delen. Maar ik wil hen ook steunen en stimuleren, omdat opgeven geen optie is!'

'Als mijn kind maar gelukkig is...' is te koop via onderstaande knop.



Koop nu »

## Elke maand een vast bedrag naar Franniez

Twee jaar geleden begon Quincy van Loo uit IJsselstein zijn eigen schildersbedrijf ([www.loo-schilderwerken.nl](http://www.loo-schilderwerken.nl)). Hij was opgeleid voor een loopbaan bij de politie, maar koos toch een andere richting. Wat echter was blijven hangen, was zijn drang om iets voor een ander te kunnen betekenen. Maar hoe doe je dat als je schilder bent? 'Hoewel ik nog in de opbouw zit, loopt mijn bedrijf eigenlijk al heel goed', zegt de nu 27-jarige Quincy die samenwoont met zijn vriendin. 'Natuurlijk, het kan altijd beter, maar ik verdien al een mooie boterham. En dan kun je natuurlijk ook best eens iets weggeven...'



'Daarom ging ik op zoek naar een goed doel dat bij mij past', vervolgt hij. Op Google vond ik Franniez. De doelstelling om iets voor zieke kinderen te doen, sprak me heel erg aan. Dus werd ik donateur. Sinds kort maak ik elke maand een vast bedrag over. Dan blijft het in elk geval niet bij één keer iets geven, zoals je zo vaak ziet gebeuren. Natuurlijk, over een jaar genomen is het best een bedrag. Maar eerlijk gezegd, mis ik dat niet zo. Een leraar op school eindigde zijn les altijd met de woorden 'Heb je naaste lief'. Dat ben ik nooit vergeten en dat kan op deze manier óók. Ik vind het in elk geval fijn dat ik het kan doen en hoop dat anderen mijn voorbeeld zullen volgen. En natuurlijk dat ik mijn donatie op termijn nog wat kan laten groeien.'